



Priset 2016 tilldelades Erling Pålsson med följande motivering:

"Erling Pålsson tilldelas Andreas Nilssons minnespris 2016 för hans entreprenörsanda genom sitt engagemang i MFF och dess styrelse. Erling Pålsson var en av initiativtagarna till MFF:s nätverk som bildades i anslutning till säsongen 2000 och som sedan MFF:s väg tillbaka till toppen av svensk fotboll varit en kraft för att skapa relationer med partnerföretagen och personer inom dessa. Erling Pålsson var också en drivande kraft i genomförandet och byggandet av Swedbank Stadion".

Mats Guldbbrand håller tal i samband med utdelningen av Andreas minnespris.



Mitt namn är Mats Guldbbrand och jag står här i egenskap av ceremonimästare i ordenssällskapet Fotbollföreningens Vänner – även kallat FV.

Sedan MFF:s 100-årsjubileum 2010 har vi inom FV som tradition att ta hand om denna dagen – årsdagen för MFF bildande den 24 februari 1910. Sedan 2012 delar vi också ut Andreas Nilssons minnespris.

Det var på denna plats, eller så nära man kan komma, som enligt MFF historiken Anders Larsson MFF bildades. Här låg då ett cafe och i detta cafe skedde denna historiska händelse.

FV bildades den 11 november 1933 - dvs 23 år efter bildandet av Malmö FF av bland annat Eric Persson som ett forum för att hålla kontakten med gamla

spelare och ledare och andra personer som varit involverade i organisationen.

Vi fyller alltså 85 år 2018.

FV lever fortfarande vidare med många gamla spelare och supportrar som medlemmar och våra sammankomster präglas av glädje, samhörighet och respekt och mycket MFF snack givetvis.

Några kort ord om mitt supporterskap i MFF. Som ca 10.000 andra - verkar det som när man läser diverse media - låg jag också bakom målet här på gamla IP.

En sanning med vis modifikation. Jag är uppvuxen på Roskildevägen 9 så avståndet var väl lite längre till Gripen och Tore än för de som verkligen befann sig bakom målet.

Min första match såg jag den 21 april 1968. Det var MFF-Örgryte som slutade 5-1 inför 12240 åskådare. Första målet av Agne Simonsson. Första målet i en MFF match var alltså ett baklängesmål. Därefter fem av MFF:are nämligen Ingvar Svahn, Harry Jönsson 2 st, Curt Ohlsberg och "Puskas" Ljungberg". Det finns en ganska klassisk bild av Ingvar Svahn när han hänger i nätet efter att ha gjort kvitteringen.

Det var för övrigt bröderna och MFF:Arna (Ola och Per) Solers farfar – Sten Soler – som tog med mig tillsammans med brödernas farbror Jerker till detta evenemang och för det är jag givetvis honom evigt tacksam till att en livslång relation med MFF inleddes.

Därefter har det blivit ytterligare ca 750 matcher och mängder med minnen kring detta – stora som små. Europacupmatcherna 1979 med finalen i Munchen som höjdpunkt. Ett självmål i en cupmatch mot GAIS av Gaisaren Kent Grek. En språngrnick om jag minns rätt. Krister Kristenssons hårda tackling mot en 16-årig Peter Dahlqvist i Örgryte. Matchen mot HIF 1968 med publikrekord som jag såg hängande i stegen i anslagstavlan, Bertil Elmstedt kanon från minst 70 meter hemma mot Milan mm. mm. Minnena är oräkneliga.

Vid några tillfällen när tränaren Antonio Duran kallade in alla ungar för att få kicka lite boll med spelarna. Vi var ett ganska stort antal som följde träningarna och tog autografer efteråt. Lasse Granström var den svåraste. Han är för övrigt också medlem i FV. Han hade alltid brått hem. Vid ett tillfälle blev jag tunnlad av Dag Szepanski en annan av våra medlemmar. Sånt sitter i på en 11-åring. Min mamma köpte en himmelsblå tröja till mig vid något tillfället. Han fick snabbt ge sig tillbaka till Månssons Sport och komplettera med ett MFF märke och numret på min favoritspelare – Krister Kristensson dvs, nummer 3. Vågar jag nämna att han också är en medlem i FV.

Att vara supporter till MFF ställer höga krav på både en själv och omgivningen. Många gånger blir det i det korta perspektivet en krock mellan MFF och familj vänner mm. Vad jag lärt mig är dock att är man bara riktigt konsekvent i sitt agerande så avklingar diskussionerna med tiden till MFF:s fördel.

I det längre perspektivet innebär det att ha ett förhållningssätt till MFF som alltid stöder klubben. Man behöver inte alltid vara överens med personer och åsikter inom klubben men dessa skall framföras på ett respektfullt och demokratiskt sätt. Att bli medlem i föreningen och därmed ha en röst vid årsmötet är ett sätt att göra sig hörd. Jag har nog varit på de 25 senaste årsmöten i klubben och för varje år blir man mer och mer stolt över att konstatera att föreningsdemokratin fungerar utmärkt. Diskussionerna är många men det slutliga resultatet är alltid taget på demokratiskt väg.

Är man supporter idag är det i stort sett omöjligt att värja sig mot den flora av information som ständigt översvämmar en. Antalet böcker, DVD, forum, artiklar kommer i en icke sinande ström. Detta i kombination av de aktiviteter som sker inom klubben för att hålla historien vid liv, som exempelvis

rundvandringarna på Swedbank Stadion gör att identiteten med MFF växer sig

starkare och starkare i alla fall för min del.

När vi pratar om MFF i dagligt tal är det i de allra flesta fall fotbollrelaterat dvs prat kring Champions league, ny tränare, silly season, träningsläger mm. Kanske inte så konstigt, det finns ingen motsvarighet som det under hela året kontinuerligt talas som mycket om vid ett stort antal tillfällen, på jobb, i familjen (även om tyvärr dom ber mig sluta direkt), i kamratkretsen. Det finns heller ingen motsvarighet till det som vid ca 20 olika tillfällen drar ca 18.000 person till samma fysiska plats och där i stort sett alla drar mot samma mål. Vi får i detta sammanhang inte glömma bort att Malmö FF är inte och ska inte bara vara en fotbollsklubb utan det finns många förgreningar i MFF-familjen, som det heter. Dagens benämning #tillsammans hade Eric Persson och hans kamrater full koll på vilket visas av bildande av FV för 83 år sedan.

Som ett senare tecken på detta bildades partnerskapet Nätverket i för att stödja MFF i det som kallades återkomsten dvs år att år 2000 ta sig tillbaka till finrummet i svensk fotboll.

”Med fotbollen som samlingspunkt har Nätverket snabbt utvecklats till ett forum där näringsliv och föreningsliv flätas samman i en gemensam himmelsblå kraft” som det sråt på hemsidan.

Varumärket MFF är så starkt i och utanför regionen att här finns många ideer som gagnar både MFF och företag, stora som små. Nätverket ger också möjligheten för företag att mötas under MFF:s gemensamma fana där nya affärskontakter kan skapas och stärkas.

En annan del av MFF-familjen är MFF I SAMHÄLLET – med 2720 träffar på Google –med en diversifierad mängd aktiviteter mycket fokuserad på barn och ungdomar och med en agenda att motverka våld, rasism och droganvändning. Sannerligen viktigt i dessa dagar. Förutom detta kan vi även hitta idrottakademierna, fotbollsskolan och sist men inte minst karriärakademin i

samarbete med Arbetsförmedlingen i Malmö. En välfylld palett som säkert kommer att växa ytterligare.

I samband med MFF-familj kan jag kan i detta sammanhang inte låta bli att nämna de två fantastiska TIFO som TIFO gruppen utförde förra säsongen

nämligen Hela Malmös Lag och Hela Skånes Lag. Bättre och mer talande än så kan inte ett TIFO bli.

Jag är fullkomligt övertygad om att detta ligger helt i linje med Eric Perssons sätt att se på en fotbollsförening, stora sportliga framgångar kombinerat med ett ansvar för vad som händer i samhället där framgångarna föds.

Avslutningsvis skall vi alltid komma ihåg att de positiva och enande krafterna i MFF alltid är större och starkare än de splittrande krafter som stundtals dyker och vars egen agenda tenderar att bli viktigare än MFF.

Nu har det gått exakt 106 år sedan 19 stycken herrar - som kan vara värda att nämna - nämligen -

☒ Werner Mårtensson

☒ Fritz Landgren

☒ Ludvig Törnqvist

☒ Bror Hansson

☒ Emil Hansson

☒ Alfred Mårtensson

☒ Oscar Persson

☒ Ivan Malmberg

☒ Hjalmar Nilsson

☒ Erik Rundqvist

☒ Knut Björklund

☒ Axel Borgström

☒ Bertin Nilsson

☒ Carl Granqvist

☒ Frans Granqvist

☒ Eben Lindkvist

☒ Arvid Thulin

☒ Edvin Göransson

☒ Carl Persson

på exakt denna plats bildade den Malmö Fotbollförening och för det skall vi
vara dom evigt tacksamma.